



Brüksel'den selamlar!

Evet sonunda buradayım. Bavul hazırlığıydı, vize telaşydı, olacak mı olmayacak mı derken sonunda kendimi yağmurlu bir günde Brüksel'de buluverdim. İlk başta yağmurun duracağını sanmıştım ama her gün yağmur yağıyor. Şaka maka her gün.

Burada sadece bir hafta bitirdim ve mutluyum. Tek başıma yaşıyorum, her şeyi ben yapıyorum ve bu harika hissettiriyor. Tek sorun yiyecekler. Bir Türk mahallesinde yaşamama rağmen fiyatlar çok yüksek (örn: bildiğin kıymalı pide 15-16 TL'ye denk geliyor. Nedense kendimi sabah-öğle-akşam tarhana çorbası içip bulgur pilavı yerken buluverdim. Ama şunu söyleyeyim: Harika abur cuburları var. Özellikle waffle'a benzeyen şekerli bir ekmekleri var; 3 ay sonra gideceğimi bilmek bile onları özlememe sebep oluyor.

Brüksel'de dışarda ne yapılır hiçbir fikrim yok ama internet çok hızlı, bence dışarı çıkmaya gerek yok :D. (Gelirken yanımda 8 tane bilgisayar oyunu getirmiştim; hala Hitman'i bitiremedim). Brüksel'in çoğunluğu (en azından yol sorduğum herkes) İngilizce biliyor ve gerçekten yardımseverler. Tüm şehir



tramvayla sarılmış halde. Bence ulaşım Türkiye'ye göre çok pahalı ama bir bisikletiniz varsa bileğinize kuvvet!



Çalıştığım yerde çok mutluyum. Neredeyse sadece birkaç kişi Brüksel'den diğerleri Fas'tan, Yunanistan'dan, Fransa'dan, İngiltere'den. Ofisteki tek ortak dil İngilizce (tabii kendi aralarında Fransızca konuşabiliyorlar ya da Yunanca). Açıkçası çok mutluyum; eğlenceliler ve işi öğretmeye meraklılar. İlk başlarda çok gergindim ama şimdi hepsi uçtu gitti.

Şimdilik bu kadar, hatta ve hayatta kalın!

Kubskubs